



Als leven lijden wordt is sterven een gewin...

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen we afscheid van

Kurt Vanhove

Geboren in Deinze op 27 juli 1968 en van ons heengegaan
in Leieborg in Deinze op 30 november 2024.

We hebben afscheid genomen van Kurt
in intieme kring.

Nadien werd zijn urne naast zijn vader in de urnenkelder
begraven op de begraafplaats van Petegem.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Willy (†) en Marie-Madeleine Vanhove – Vervaeke

zijn ouders,

Danny en Veerle Dhondt – Vanhove
Stijn en vriendin
Dries en vriendin

Pascal en Mieke Vanhove – Steyaert
Enora
Lori
Lize

zijn zus, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten,

danken u voor uw steun en blijken van medeleven.

Dank aan alle medewerkers van Leieborg, in het bijzonder leefgroep hoorn.

Rouwadres:

Uitvaartverzorging Van den Abeele
T.a.v. familie Vanhove – Vervaeke
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be

Afscheid

Jij bent.

Jij bent niet.

Jij bent niet meer.

Jij bent

meer

dan

ooit

voorheen.

