

Langzaam maar zeker
ontglipte je ons,
werd steeds minder lichaam,
enkel glimlach en traan
uit ogen die keken
al over de grens
en toen moest je gaan.

Ik wist niet
dat dood
zo zachtjes zou komen,
zo wezenlijk vredig,
geen sprong in de diepte
maar meer een verglijden,
een zachtjes wijken.

Even mochten wij nog
in jouw vrede verblijven,
toen moesten wij terug,
terug naar het leven,
wat deed dat pijn.
De diepte die gaapte
aan onze kant.

Y. van Emmerik

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be



*Alles gaat voorbij
maar 't goede blijft altijd bij
Nu al een gemis*

H. Van Rompuy

In liefde nemen we afscheid van

de heer

Roland Watteyn

weduwnaar van mevrouw Rosette Six

11 maart 1930 – 8 oktober 2024

Het afscheid zal plaats vinden in intieme kring.

Hij was de wijze pa van

Marianne Watteyn en Filip Eelbode

Geert Watteyn en Leen Buyst

Greet Watteyn en Jozef De Buck

en de lieve bompapa van

Fleur Eelbode 

Jonas Eelbode en Kim Colpaert, Madelon, Achilles

Laura Eelbode en Brice Douglas

Liesbeth Watteyn en Nicolas Meersschaut, Juna, Marieke, Ronja

Anneleen Watteyn en Stijn Christiaens, Amber, Thor, Finn

Charlotte Watteyn en José Louis Perez Fuentes

Elise Watteyn en Lander Neuskens

Emilie De Buck en Timothy Vercamer, 

Jozefien De Buck en Jasper Vanwynsberghe

delen ook in dit verdriet

De families Watteyn - Desseaux en Six - Langedock.

Hij werd met liefde en zorg omringd

door het personeel van het WZC Karel Picqué te Deinze.