

*Alleen wanneer ge drinkt  
uit de rivier der stilte  
zult ge waarlijk zingen  
(Kahlil Gibran)*

Dankbaar om wie hij voor ons was



**Karel**

echtgenoot van Christine

Geboren in Gent op 29 juli 1938  
en van ons heengegaan in het WZC Wielkine  
in Nazareth op 11 augustus 2024.

---

De afscheidsplichtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatsvinden in de aula van het funerarium  
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene),  
op **zaterdag 17 augustus 2024 om 10.30 u.**

Nadien wordt Karel begraven  
op de parkbegraafplaats van Nazareth.

Christine Tijsebaert

zijn echtgenote,

Emmanuël en Veerle Cocquyt – Van den Berge  
Jorun

Stefaan en Leen Cocquyt – Vermaerke  
Tijl en Saar  
Zita en Tibor  
Rune

Veronika Cocquyt en Lieven Dupont  
Iwan  
Quin  
en hun papa Yves De Maertelaere

Rebecca Cocquyt

zijn kinderen en kleinkinderen,

evenals  
zijn zus en schoonbroer Denise en Hugo Cocquyt – De Somviele

U kan persoonlijk afscheid nemen van Karel in het funerarium  
Van den Abeele, **Drapstraat 90B in 9810 Nazareth**,  
op donderdag- en vrijdagmiddag van 16 u tot 18 u.

---

Met oprechte dank aan:  
Huisartsenpraktijk Eureka in Nazareth  
Het verzorgend personeel van het WZC Wielkine  
Allen die hem met liefde hebben blijven omringen

Rouwadres:  
Uitvaartverzorging Van den Abeele  
T.a.v. de familie Tijsebaert - Cocquyt  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze [www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be](http://www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be)



toch, mijn lief, blijft van dit bestaan,  
blijft van ons, als wij heengaan  
en de overkant bereiken,  
iets als de wind die zingt  
in oude eiken...

Emmy Swarts