

Er bestaat geen pijn in het paradijs



*Ze is verhuisd van de wereld, naar alle harten
van wie ze graag zag.
Daar leeft ze nu verder.*

mevrouw

Agnès Ollivier

echtgenote van de heer Paul Simoens

Geboren te Tielt op 21 januari 1950 en van ons
heengegaan in het UZ Gent op 1 oktober 2024.

Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving.

De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Amanduskerk te Gavere
op **zaterdag 5 oktober 2024 om 10 u.**

We condoleren na de plechtigheid.

Na de crematie zal Agnès haar urne in familiekring
begraven worden op de begraafplaats van Gavere.

Dankbaar voor elk moment met haar:

Paul Simoens

haar echtgenoot

Ann Simoens & Andy Martens &  (†)

haar dochter en schoonzoon

evenals:

haar broer Roger Ollivier (†) en Nelly Van Eenoooghe (†)
en familie
haar zus Marie-José Ollivier (†) en Willy Chanterie
en familie
haar broer Eric Ollivier en familie.

De families Ollivier, Simoens, Mornie.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Agnès in het funerarium
Van den Abeele, Drapstraat 90B te 9810 Nazareth,
op donderdag- en vrijdagmiddag van 16 u. tot 18 u.

Online condoleren kan via www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be

Met oprechte dank aan:
ZEH Kannunik Bert Vanderhaegen.

Dr. M. De Laat en haar team op de palliatieve eenheid van UZG.
Prof. H. Denys en haar oncologisch team van UZG.

De schatten van verpleegkundigen van UZG en WZC Mariahuis.

Dr. C. Fontaine, oncoloog bij UZ Brussel.
Dr. Yves De Paepe (haar orthopedist.)

Dr. A. Mortier, Dr. E. Van Hecke, Dr. L. Cuyckens
(haar huisartsen.)

En allen die haar liefde en vriendschap brachten.

Rouwadres:

*V*an den Abeele Uitvaartverzorging
T.a.v. familie Agnès Ollivier
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be

