

Je leefde een eigen leven, rustig, eenvoudig en bescheiden.  
Langzaam ben je van ons weggeleden, elke dag een beetje meer.  
Het is een gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zult zijn.



de heer

## Frederik Vanderzwalm

Geboren te Gent op 21 december 1946 en van ons heengegaan  
in het AZ Oudenaarde op 22 november 2020.

Door de corona-maatregelen zal de afscheidsplechtigheid in familiekring plaatshebben  
in de aula van het funerarium Van den Abeele te Nazareth.  
Frederik zijn as wordt verstrooid op de begraafplaats van Asper.

*Into each life, some rain must fall.*

Dit melden u :

Gart Vanderzwalm en Dave Bruckenburg  
Ruben Bruckenburg en vriendin  
Tobian Bruckenburg en vriendin

Mieke Vanderzwalm en Dimitri De Leyn  
Chloë De Leyn

zijn kinderen en kleinkinderen,

Delen mee in het verlies

(†) Christiane Vanderzwalm  
Francine Vanderzwalm en Tony Jacobs

zijn zussen,

Rita Van Heddeghem

de mama van zijn kinderen,

zijn neven en nichten

---

Rouwadres:

*V*an den Abeele Uitvaartverzorging  
T.a.v. familie Vanderzwalm  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze  
[www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be](http://www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be)



WIJ ZIJN  
ALS BLADEREN IN DE WIND  
RITSELEND  
LANGS DE ZOOM  
VAN OUDE Wouden  
EN ALLES IS ONZEKER  
EN HOE Zouden  
WIJ KUNNEN WETEN  
WAT ALLEEN  
DE WIND WEET

*One day I will fly away*

