



Kristof Moerman · Isabelle Moerman · Claudine Moerman  
*zijn kinderen*

Benjamin Audoor · Michiel & Faith Audoor  
Thomas Desmet · Niels Desmet en Célien

*zijn kleinkinderen*

Ivy Audoor · Noé Audoor

*zijn achterkleinkinderen*

Anneke De Boever

*zijn oogappel*

Er is gelegenheid tot een laatste groet aan Marcel  
in het funerarium Van den Abeele, Drapstraat 90 B te Nazareth,  
op zaterdag 19 december tussen 14 en 18 uur.

Met dank aan  
Dokter Wout Pieters en Dr. Kris Vanderlinden  
De medewerkers van palliatieve thuiszorg  
Grenzeloze dank aan thuiszorg Lisa en Petra





Dankbaar aandenken aan

De heer

*Marcel Moerman*

levenspartner van Arlette Dhondt

*fiere cafébaas van  
Café Centrale in Nazareth*

10.07.1945 - 17.12.2020



Door de maatregelen omtrent covid 19  
vindt de uitvaartplechtigheid plaats  
in beperkte kring.

Mijn lieve schat papa. Mijn grote vriend, mijn alles.  
Zoals je altijd zelf zei, we zijn 2 handen op 1 buik.  
Ik zal je missen, maar weet, onze liefde is voor altijd.  
Ik denk met de glimlach aan jou.

*Claudine*

Mijn papa,  
Nooit vergeet ik je glimlach. Nooit vergeet ik je tranen.  
Nooit vergeet ik al je hulp. Nooit vergeet ik onze stiekeme afspraakjes.  
Ik zette je droomjob verder... Nooit zal ik je vergeten.  
Papa, wat zal ik je missen. I love you.

*Isabelle*

Nooit meer hier, maar voor altijd bij ons.  
Want afscheid is het begin van een mooie herinnering.

*Kristof*

Nonkel Marcel,  
Bedankt voor alles. Ik zie je zo graag. Knuffel.

*Anneke*

Papa,  
Ik zal je woorden nooit vergeten. Je zei steeds, ik zie je echt, echt graag.  
Ik zal je blijven missen.

*Mama*

Pépé,  
Onze grote vriend. Je deed ons altijd lachen.  
Je was er altijd als het nodig was. We zien je zo graag.

*Benjamin, Michiel, Thomas, Niels*

