



Je hebt in stilte geleefd
en in stilte ben je heengegaan

Een hartverwarmend aandenken aan

Herman Vandenheede

° 26 oktober 1941

† 16 januari 2025

Dank aan iedereen die hem met liefde
en vriendschap omringd heeft.

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bert Vandenheede en Sandra Scheire
Freya en Robbe

Annemie Vandenheede en Denis Dhont
Eline en Jan, Arto
Justine

Steven Vandenheede en Christa Deconinck
Sara en Nicolas, Matteo, Mauro
Tessa en Farid, Lorena, Sofia

zijn broers, schoonzussen

Fritz[†] en Yvette, Eric[†] en Lydie[†]

zijn neven en nichten

Met oprechte dank aan WZC De Meers en
zijn huisarts voor alle goede zorgen.

Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Uitvaartverzorging Van den Abeele
Drukkerij Vermaercke Deinze
Ontwerp Eline De Foer